

Ochtenddienst

Andreaskerk Putten
12 januari 2025, 9.00 uur



Kerkenraad: Gerda Arendshorst (ouderling), Wilma van Beek (diaken), Rini Schouten (kerkrentmeester)

Koster/beamer: Martin Beukers en Arjan van den Bor

Muzikale begeleiding: Hennie van Oudenaarden (orgel/piano)

Lector: Desiree van Meerveld

Voorganger: ds. Erik Posthouwer

Welkom en stil gebed door Gerda Arendshorst (ouderling van dienst)

Intochtslied: Groot is Uw trouw, o Heer (Opwekking 123)

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

*Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.*

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw, o Heer...

Votum en Groet

Gebed van toenadering

Woorden die leven geven uit Romeinen 12 vers 9-12

⁹ *Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. ¹⁰ Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.*

¹¹ *Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.*

¹² *Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.*

Lied: Zoek eerst het Koninkrijk van God (Evangelische Liedbundel 58)

- 1) Zoekt eerst het koninkrijk van God,
en Zijn gerechtigheid.
En dit alles ontvangt u bovendien.
Hallelu, hallelujah.
Halleluja, halleluja. Halleluja, hallelu- halleluja

- 2) Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer' gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja. Halleluja, hallelu- halleluja

- 3) Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult Hem zien.
Klopt en de deur zal voor u open gaan.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja. Halleluja, hallelu- halleluja

Gebed bij de opening van de Bijbel door Desiree van Meerveld

Bijbellesing: Psalm 99 en Lucas 12: 22-32 door Desiree van Meerveld

Psalm 99

¹ De HEER is koning – volken, beef! Hij troont op de cherubs – aarde, sidder!

² Groot is de HEER op de Sion, verheven is Hij boven alle volken.

³ Uw naam moeten zij loven, zo groot en geducht. Heilig is Hij.

⁴ Machtige koning, die het recht bemint: U stelde rechtvaardige wetten vast. Recht en gerechtigheid in Jakob: ze zijn uw werk.

⁵ Breng hulde aan de HEER, onze God, en buig u neer aan zijn voeten. Heilig is Hij.

⁶ Mozes en Aäron waren zijn priesters, ook Samuel riep zijn naam. Riepen zij tot de HEER, Hij antwoordde;

⁷ in de wolkkolom sprak Hij hen toe en zij onderhielden zijn geboden, de wet die Hij hun gaf.

⁸ HEER, onze God, U hebt hun geantwoord. U was voor hen een God van vergeving en een God die hun misdaden strafte.

⁹ Breng hulde aan de HEER, onze God, en buig u neer voor zijn heilige berg. Heilig is de HEER, onze God.

Lucas 12: 22-32

²² Hij zei tegen zijn leerlingen: 'Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. ²³ Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding. ²⁴ Kijk naar de raven: ze zaaien niet en oogsten niet, ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur, het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels! ²⁵ Wie van jullie kan door zich zorgen te maken één dag aan zijn levensduur toevoegen? ²⁶ Als jullie dus zelfs het geringste al niet kunnen, waarom maken jullie je dan zorgen over de rest? ²⁷ Kijk naar de lelies, kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. ²⁸ Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooit wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? ²⁹ Ook jullie moeten je niet druk maken over wat je zult eten en wat je zult drinken, jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. ³⁰ De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie Vader weet dat je ze nodig hebt. ³¹ **Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden.** ³² Wees niet bang, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie in zijn goedheid het koninkrijk geschonken.

Lied: Psalm 99 vers 1 en 3

- 1) God is Koning, Hij / sticht zijn heerschappij.
Volken, hoort zijn stem. / Buigt u, beeft voor Hem,
die met macht gekroond / op de cherubs troont.
Aarde, word bewogen, / beef voor zijn vermogen.

- 3) Niet op bruut geweld / hebt G' uw macht gesteld.
Gij o Koning, zegt: / Ik bemin het recht.
Onder uw beleid / heerst gerechtigheid;
uw verbond heeft leven / aan uw volk gegeven.

Overdenking

ZOEK LIEVER ZIJN KONINKRIJK, EN DIE ANDERE DINGEN ZULLEN JE ERBIJ GEGEVEN WORDEN..

Lucas 12 vers 31

Lied: Wat de toekomst brengen moge (Liedboek 913 vers 1, 2, 3 en 4)

- 1) Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder (of: met mijn) vragen; Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen, met een rustig, kalme moed!
- 2) Heer, ik wil Uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister, zie ik vraag U niet waarom (of: en ik vraag U: God, waarom?)
Eenmaal zie ik al Uw luister, als ik in Uw hemel kom!
- 3) Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen, Als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len, dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in Uwe handen en geleid mij als een kind.
- 4) Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen (of: mijn ogen open) naar het onbekende land.

Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collecte door Wilma van Beek (diaken)

1^e collecte: Stichting Hest

2^e collecte: Kerkdienst en pastoraat

3^e collecte: Onderhoud gebouwen

Zingen Ik wil jou van harte dienen (Opwekking 378/ Evangelische Liedbundel 213)

- 1) Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.
- 2) Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.
- 3) Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.

Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.

- 4) Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.
- 5) Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Heenzending en zegen

Samen zingen we 3x 'Amen'



WEES TOT ZEGEN
EN
WEES GEZEGEND