

HG Andreaskerk Putten 21-04-2024 10.30 HD
m.m.v. de Andreasband
Thema: Hij meent het!

Andreasband speelt (en zingt): Doop (Sela)
Mededelingen

Intrede:

Stil gebed

Zingen: [Ps 139 in de versie van] Opwekkingslied 518: Heer, U doorgrondt en kent mij
Ondertussen worden de dopelingen binnengedragen

Aanroeping en groet van God

Zingen: HH 356 (Kom aan boord)

Presentatie:

Binnengekomen om gedoopt te worden zijn: [foto op beamerscherf]

Roos Bikker, dochter van Arnold en Yvonne Bikker- van der Lugt, zusje van Boaz en Luuk
Emilia Cambiel, dochter van Jerrol en Annemieke Cambiel-Mes

Joas Hilbers, zoon van Daniël en Milenne Hilbers-Boon, broertje van Bohan en Charlotte
Sifra Luitjes, dochter van Gerco en Marit Luitjes-Krol

Milou den Otter, dochter van Dennis en Helene den Otter-van Asselt

Naomi Schipper, dochter van Erik en Charlotte Schipper-van de Kolk, zusje van Laureen

Luuk Verduijn, zoon van Arco Verduijn en Linda Ossenblok

Elias van Winkoop, zoon van Gijs en Eline van Winkoop-van Beek

Als getuigenis wil Gerco Luitjes ons graag een gedicht voordragen

Zingen: [Psalm 133 in de versie van] OL 767 (Hoe mooi en hoe heerlijk)

Onderwijzing: (graag projecteren, vanaf 'Jezus Christus')

Voor we de heilige doop aan hen bedienen, horen we eerst waarom we dopen en wat de doop betekent:

Jezus Christus gaf voor zijn hemelvaart zijn leerlingen de opdracht: "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb." (Matteüs 28: 19-20a, NBV) Daarom dopen we in de kerk; zowel grote als kleine mensen.

Wat gebeurt er als wij gedoopt worden? Door de doop worden wij leerlingen van Jezus Christus en horen wij bij de wereldwijde gemeenschap van gelovigen. De doop betekent dus (1) dat wij zijn verbonden met God en (2) zijn verbonden met de Kerk.

We noemen het 'heilige' doop omdat niet alleen wij iets doen, maar omdat in de eerste plaats God iets doet: Hij sluit een verbond met ons en onze kinderen. Zoals God een verbond sloot met Abraham en zijn nageslacht, het Joodse volk, zo sluit God vandaag een nieuw verbond met alle mensen die geloven in Jezus Christus en hun kinderen. In de kerk horen de kinderen er vanaf het begin bij.

Jezus heeft zelf gezegd: "Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij." Hij nam de kinderen in zijn armen en

zegende hen door hun de handen op te leggen.” (Marcus 10: 14b-16, NBV) Door het geloof van hun ouders horen ook zij bij het koninkrijk van God en mogen zij gedoopt worden.

Een verbond wordt meestal gesloten met twee partijen. Zo is het ook met Gods verbond met ons. Allereerst doet de drie-enige God ons de volgende beloften: Als wij gedoopt worden (1) in de naam van de Vader, belooft God ons dat Hij onze hemelse Vader wil zijn, voor eeuwig. Als wij gedoopt worden (2) in de naam van de Zoon, belooft God ons dat Hij ons onze zonden wil vergeven en ons zo wil redden van onze schuld, het kwaad en de dood. Doordat Jezus Christus in onze plaats is gestorven en opgestaan, mogen ook wij opstaan in een nieuw en eeuwig leven. Als wij gedoopt worden (3) in de naam van de Heilige Geest, belooft God ons dat Hij ons wil vullen en van binnenuit wil vernieuwen.

Wij worden van onze kant opgeroepen om (1) God lief te hebben, te vertrouwen en te gehoorzamen, voor altijd. We hoeven aan Gods genade niet te twijfelen want zijn beloften gelden voor altijd en zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Daarnaast worden wij als ouders en gemeente opgeroepen om (2) onze kinderen vertrouwd te maken met het geloof door hen bij de Heer te brengen onder het Woord en in het gebed, hen voor te gaan op de levensweg als leerlingen van Hem en te strijden tegen het kwaad. Wanneer onze kinderen volwassen worden, zullen zij zelf mogen belijden dat zij met Jezus Christus verbonden zijn en willen blijven. Zo nemen zij Gods goedheid aan, die God hen bij de doop als kind al had beloofd.

Verhaaltje voor de kinderen

Doopgebed

Hemelse Vader, U staat aan het begin van alle leven. Kinderen zijn een geschenk van U. Door de eeuwen heen roept U mensen bij U. Ook onze kinderen mogen uw kind zijn. Dank U wel dat U Elias, Emilia, Joas, Luuk, Milou, Naomi, Roos en Sifra aan ons hebt toevertrouwd, en dat wij hen vertrouwd mogen maken met U.

Jezus Christus, U hebt ons laten zien wie God is: genadig, machtig en liefdevol. Door uw dood en opstanding hebt de weg naar de Vader vrijgemaakt voor ons. Dank U wel dat ook onze kinderen dat geschenk van vergeving en eeuwig leven mogen ontvangen.

Heilige Geest, door uw nabijheid worden mensen veranderd. U vult ons hart met geloof, hoop en liefde. Help ons onze kinderen op te voeden en als gemeente samen hen voor te gaan als leerling van Christus, zodat ze zich open zullen stellen voor wat U hen geven wil: Gods liefde, genade en nabijheid.

Drie-enige God, voor U is alle lof en eer. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Geloofsbelijdenis:

Laten wij met elkaar (zo mogelijk) staande ons geloof belijden, tegen alle kwade machten in, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis die we zullen zingen op een bekende melodie:

Zingen (op de melodie van gezang 293 ‘Wat de toekomst brengen moge’):

- | | |
|--|--|
| (1) Ik geloof in God de Vader
Die, almachtig, alles schiepte. | (5) Dood en graf heeft Hij verslagen |
| (2) En in Jezus, onze Here,
God de Zoon (3) Die door de Geest
uit Maria werd geboren, | (6) om naar 't Vaderhuis te gaan. |
| (4) ook voor ons geleden heeft;
aan Pilatus' kruis doorboord een
helse strijd gestreden heeft. | (7) Eens komt Hij daar weer vandaan om
recht te spreken in Gods Naam. |
| | (8) Ik geloof in God de Geest Die |
| | (9) heel de Kerk haar eenheid geeft; |
| | (10) dat mijn zonden zijn vergeven, |
| | (11) ik zal opstaan, (12) eeuwig leef. |

Geloften:

De gezinnen Bikker, Cambiel, Hilbers en Luitjes vraag ik om naar voren te komen.

Vragen voor de doopouders:

Beste doopouders, nu u in dit geloof uw kinderen laat dopen, vraag ik u om oprecht te antwoorden op de volgende vragen:

- Gelooft u in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest en dat we alleen gered worden door Gods genade die Jezus Christus heeft gebracht, zoals we dat lezen in de Bijbel?
- Belijdt u dat onze kinderen door het geloof horen bij God en bij de kerk en daarom gedoopt mogen worden?
- Beloofd u uw kinderen voor te gaan op de weg van de Heer, opdat zij hun doop leren begrijpen en zich verbonden zullen weten met Christus en zijn Gemeente?

Wat is daarop uw antwoord,

Andries Cornelis Bikker?

Yvonne Cornelia Bikker- van der Lugt?

Jerrold Steven Cambiel?

Anna Bastiana Mieke Cambiel- Mes?

Daniël Johannes Hilbers?

Maria Elena Felicia Hilbers- Boon?

Gerco Gerrit Luitjes?

Maria Joanna Luitjes- Krol?

[ja]

Doop:

Rosalyn Yvonne Bikker

“Alle eer aan de Heer, de God van Israël! Hij heeft ons een machtige Redder gegeven.”

(Lucas 1: 68a en 69a, BGT)

Emilia Elise Hanna Cambiel

“Moge de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan wanneer onze Heer Jezus komt met al zijn heiligen. Amen.” (1

Tessalonicenzen 3:13 NBV21)

Joas Bram Hilbers

“Zo zouden in Christus Jezus alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals is beloofd, door geloof de Geest ontvangen.” (Galaten 3:14 NBV21)

Sifra Elise Luitjes

“Sifra had ontzag voor God en God zegende haar werk.” (Exodus 1: 17a en 20a NBV21)

Doopouders steken aansluitend de doopkaars aan aan de Paaskaars

Geloften:

De gezinnen Den Otter, Schipper, Verduijn en Van Winkoop vraag ik om naar voren te komen.

Vragen voor de doopouders:

Beste doopouders, nu u in geloof uw kinderen laat dopen, vraag ik u om oprecht te antwoorden op de volgende vragen:

- Geloof u in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest en dat we alleen gered worden door Gods genade die Jezus Christus heeft gebracht, zoals we dat lezen in de Bijbel?
- Belijdt u dat onze kinderen door het geloof horen bij God en bij de kerk en daarom gedoopt mogen worden?
- Beloofd u uw kinderen voor te gaan op de weg van de Heer, opdat zij hun doop leren begrijpen en zich verbonden zullen weten met Christus en zijn Gemeente?

Wat is daarop uw antwoord,

Dennis Ryan den Otter?

Helena Hendrika den Otter-van Asselt?

Evert Hendrik Schipper?

Charlotte Dorian Schipper-van de Kolk?

Arie Adam Verduijn?

Linda Josephina Jacoba Ossenblok?

Gijsbert van Winkoop?

Alie Christine van Winkoop-van Beek?

[ja]

Doop:

Milou Hermien den Otter

“Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.” (Psalm 139:14 NBV21)

Naomi Hendrika Schipper

“Ik wil alle dagen van mijn leven dicht bij de Heer zijn, om ervan te genieten hoe prachtig en hoe vriendelijk Hij is en om Hem te leren kennen.” (Psalm 27:4b BasisBijbel)

Luuk Leo Arie Verduijn

“Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.” (Lucas 10:27 NBV21)

Elias Gerard van Winkoop

“Je hoeft nergens bang voor te zijn. Want Ik ben je God. Ik ben altijd bij je, waar je ook heen gaat.” (Jozua 1:9 BGT)

Doopouders steken aansluitend de doopkaars aan aan de Paaskaars

Zingen:

Verwelkoming:

Vraag voor de gemeente (gemeente gaat zo mogelijk staan):

Gemeente, wilt u deze kinderen, die gedoopt zijn, dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden, naar uw vermogen helpen groeien in geloof en hen voorgaan in het volgen van Jezus Christus?

Wat is daarop uw antwoord?

Graag projecteren:

Gemeente: Ja, dat beloven wij.

Zingen: OK 185: 1 (De Here zegent jou)

Tijdens het naspel gaan doopfamilies weer zitten

Dankgebed door Erik Schipper

Zingen: OK 136 (Van top tot teen)

Tijdens het naspel gaan de dopelingen naar de opvang en de kinderen naar de kerk

Gebed om de werking van de Heilige Geest (lector)

Schriftlezing: (NBV21) (lector)

Zingen: OL 717 (Stil, mijn ziel)

Verkondiging

Zingen: OL 599 (Nog voordat je bestond)

Dank- en voorbeden

Roepingenzondag

Toelichting collecten

Ondertussen komen de kinderen terug uit de kerk en worden de kinderen van de oppas gehaald

Zingen: OL 818 (Op die dag)

Zegen met daarbij uitgesproken 'amen'

Andreasband speelt (en zingt): Psalm 139 (Psalm Project)